

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Phần 17: NGHI QUÝ NÓI VỀ ĐẠI KIM CANG HỎA DIỆM NHẬT LUÂN

Bồ-tát Kim Cang Thủ
Khéo làm các sự nghiệp
Hàng phục các hữu tình
Khiến chúng được điều phục.
Như Lai bộ sinh ra
Thường trụ định Như Lai
Dùng thành tựu tối thượng
Làm vãng lặng các cõi.
Như Lai nhiều như bụi
Đều khởi nguyệt đại Bi
Rộng lợi ích chúng sinh
Khiến trụ Địa an lạc.
Bởi các hạnh chúng sinh
Có muôn vàn sai biệt
Nên quả báo bất thiện
Tùy nghiệp không nhất định,
Trải qua vô số kiếp
Độ thoát khó hết được.
Cho nên các Như Lai
Khuyến thỉnh Kim Cang Thủ,
Vì muốn điều phục chúng
Giảng nói pháp tối thăng.

Lúc đó, Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nói bài chú rằng:

Ô đế sắt-trá tam ma dã cốt-lỗ, đà. Nǐ tôn bà nhập-phuợc, la phuợc nhật-la, hồng.

Bồ-tát Kim Cang Thủ
Lúc nói bài chú này
Dùng ba nghiệp Kim cang
Phát sinh Đại Minh vương,
Ngồi kiết già ở trước
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Ánh sang soi chiếu khắp
Như lửa cháy hừng hực
Hiện thế rất mạnh mẽ
 Tay cầm chày Kim cang
Cũng hiện ánh sáng rực
Hừng hực như đống lửa
Quăng ném chày Kim cang
Biến hóa trong ba cõi
Cũng như trong lửa hừng
Xuất hiện tướng giận dữ
Dùng ngữ nghiệp Kim cang
Nói chú Kim cang bộ.

Án, phuợc nhật-la đặc-rị câu. Đát đế-rị nǎng ma hạ, phuợc nhật-la nhập-phuợc, la

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

na la, rị-ca, ngật-ri, na dương hồng.

*Lúc nói bài chú này
Dứt trừ các nghiệp chướng
Như lửa dữ cháy cùi
Đại thiên đều rung chuyển,
Lúc đó cả Thiên chúng
Và trời Đại Tự tại
Ánh sáng đều chiếu suốt
Mà không thể an ổn.
Thanh văn và Duyên giác
Đều cầu nhập Niết-bàn
Chư Thiên trong ba cõi
Cũng mong cầu cứu giúp,
Sức Bồ-dề chư Phật
Bất động thêm vững chắc
Chỉ có từ bi Phật
Vì hữu tình phương tiện
Lúc đó, Đại Minh vương
Nhe rắng bén Kim cang
Đứng như thế giương cung
Tướng giận dữ đại ác
Búi tóc như xoắn ốc
Đánh đội tướng bán nguyệt
Gió lửa quyên nhau cháy
Trong đó hiện sự nghiệp
Kết ấn làm thế múa
Sinh ra đại bí mật
Mạn-noa-la tối thương
Tương ứng Noa-cát-nê
An trụ ở xung quanh
Chư Phật đều y vị
Đều là Kim cang bộ
Nghi quỹ của các Thánh
Là thành hạnh Tỳ-thủ.
Lại có các Thánh chúng
Bấy giờ đều xuất hiện
Ánh sáng chiếu rực rõ
An trụ như chư Phật
Vô lượng, vô biên cõi
Tất cả các hữu tình
Thảy đều khiến giác ngộ
Lợi ích mà triệu tập
Khiến thành pháp Tối thượng
Trời chủ của ba cõi
Mê muội bị đọa lạc*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Không trở lại bản tâm
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Đại Tụ tại trên hết
Vì thương xót chư Thiên
Mà nói pháp Tối thượng
Rồi tuyên bài chú rắng:*

Án, māu đē sắt-tra ma hạ, nǐ bát-đa phược nhật-rị ni. Thi, kiệt-la māu tha, bát dā hōng.

*Nói bài chú này rồi
Chư Thiên liền sinh khởi
Trở lại được bản tâm
Người chết sống trở lại,
Người Phật chưa điều phục
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Điều phục hết tất cả.
Lại hiện tướng giận dữ
Quăng ném chày Kim cang
Ra lệnh các chư Thiên
Trụ Tam-muội của ta
Chư Thiên nhận lệnh rồi
Mà lại chưa biết rõ
Nên bạch Kim Cang Thủ
Thánh giả chẳng nghĩ bàn
Chúng con đều kinh sợ
Nhìn phản nộ tôn này
Dạy trụ vào Tam-muội
Không biết pháp Tam-muội
Làm sao mà an trụ?
Lúc đó, Kim Cang Thủ
Bảo với chư Thiên rắng:
Sự giáo hóa của Phật
Các vị không thể biết
Nên hiện Kim Cang Thủ
Làm chỗ dựa các người,
Người quy mạng chư Phật
Tôn pháp và Thánh hiền
Rồi sau quy y ta
Nương Tam-muội của ta.
Lúc đó, chư Thiên chủ
Và các Thiên chúng ấy
Nghe lời như vậy rồi
Liền thưa Kim Cang Thủ:
Y theo lời Bồ-tát
Xin thương xót chúng con!
Bấy giờ, Kim Cang Thủ*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

*Lai hiện tướng nhíu mày
Hiện thế rất giận dữ
Để gương cao oai thế.*

Và dùng âm thanh lớn, hàng phục cả ba cõi, nói chú tối thượng:
“Hý” (âm kéo dài).

*Tất cả Tam giới chủ,
Nói tâm chú này rồi
Và các chúng chư Thiên
Đều dùng tâm hàng phục
Mà trụ vào Tam-muội
Trao bản bộ quán đánh rồi
Nhận pháp quán đánh rồi
Khuyến thỉnh Kim Cang Thủ
Nói nghi quỹ tâm chú
Pháp đại đàn tràng này.
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Xin nói chúng con nghe
Ở ngoài Mạn-noa-la
Trong vẽ vòng Kim cang
Có ánh sáng rực rỡ
Giữa đặt hàng Tam giới
Thân có màu xanh biếc
Mà hiện tướng mừng, giận
Nhe răng bén Kim cang
Ngôi tư thế kiết già
Quăng ném chày Kim cang
Ánh sáng chiếu cùng khắp.
Lại ở nơi bốn phương
Đặt Hiền thánh Kim cang
 Tay đều cầm cờ nêu
 Hay chày Kim cang lớn,
 Chĩa ba và kho báu
 Hoa sen nhiều màu thay
 Ở bốn góc nên đặt
 Tên và Khiết-xuân-nga
 Vòng và phướn nhiều màu
 Hiền thánh Kim cang bộ
 Theo nghi Đại luân này
 Y vị trí mà đặt
 Trước đặt bảy vị Thánh
 Một là Kim cang ấn
 Hai là Kim cang minh
 Ba là Kim cang vương
 Cùng với các quyền thuộc
 Bốn Trì minh ca vũ*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

*Năm Hộ môn minh vương
Sáu Kim cang nột-đa
Bảy là Dược sát vương.
Ở ngoài Mạn-noa-la
Y pháp đặt chư Thiên
Ma độ Tam tôn thảy
Cũng đặt theo bản vị
Bốn góc và bốn cửa
Đặt các chúng Thiên nữ
Minh vương Câu, Sách thảy
Đều đặt theo bản vị.
Vẽ Mạn-noa-la này
Xếp đặt như thế rồi,
Lúc đó, A-xà-lê
Làm tư thế giận dữ
Quăng ném chày Kim cang
Vào trong Mạn-noa-la
Liền tung chú chữ “Hồng”
Với tư thế đưa cao
Điều phục người tức giận
Được Bản tôn vui mừng
Phẫn nộ được thành tựu.
Sau đó, A-xà-lê
 Tay cầm các hoa đẹp
 Kết ấn Kim cang câu
 Mà triệu thỉnh Bản tôn
 Và Hiền thánh Kim cang.*

Thần chú triệu thỉnh rắng:

Án, ma hạ phược nhật-la, la na la rị-ca, dạ hý nich. Tát rị-phược phược nhật-la, cô la nỉ bát-la phệ, xá dã hồng. Tát rị-phược, mẫu nại-la nga xã sưu Đà na đát-la tra. Tát rị-phược, tam ma dương, sa đạt dã ma tra. Tát rị-phược, nột sắt-đạm, hạ na nại hác hát bát tả bạc tất-minh, cốt lỗ. Ma hạ, cốt lỗ Đà ngặt-nỉ, phược nhật-ri, noa hồng phát tra. A a a a.

*Triệu thỉnh như vậy rồi
Minh vương liền giáng lâm
Và Hiền thánh Kim cang
Thí tất cả thành tựu.
Lúc đó, Mạn-noa-la
Liền hiện các tướng tốt
Hoặc nghe tiếng chữ “Hồng”
Hoặc có cảm giác sợ.
Lúc đó, A-xà-lê
Kết ấn hàng Tam giới
Dẫn đệ tử vào đàn
Trao cho các bài chú.*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

Chú Kim cang Câu rằng:

Hồng, hồng, phược nhật-la bát-la hạ la vĩ, ma tra.

Bài chú Tam-xoa rằng:

Hồng, phược nhật-la, thú la ngật-nỉ, tần nại ma tra.

Chú Kim cang Tạng rằng:

Hồng, phược nhật-la, cô thi thân nại ma tra.

Chú Liên hoa rằng:

Hồng, phược nhật-la, a ma la bát nột-di, ma tra.

Lại nói chú mật ấn

Có oai lực rộng lớn

Khéo ấn các chúng sinh

Pháp thành tựu làm ra

Chắc chắn đều thành tựu

Mà nói bài chú rằng:

Hồng, phược nhật-la, ngọc hý-dã, tất đà bát-la ma du, nghệ thuyết rị nột-di.

Hồng, phược nhật-la, tán ni, thuyết rị khiết xuân nga a tất ma hạ, phược nhật-la, cát bá la ma la, mạt cô trí, lõi lư lõi lê, hận-nê.

Hồng, phược nhật-la na, la dã noa nỉ.

Hồng, phược nhật-la bát đa, kế nỉ.

Bốn Noa-cát-nê này

Chú tâm ấn trên hết

Đều dùng chú gốc này

Xếp đặt Mạn-noa-la,

Nói các bài chú rồi

Mới dùng thẻ Tam-muội

Răn dạy các đệ tử

Khiến chúng phải lắng nghe.

Rộng lợi ích chúng sinh

Làm pháp Phật tăng trưởng,

Điều phục khiến được độ

Thành tựu được Kim cang.

Nói thẻ Tam-muội rồi

Bảo đệ tử thế này

Tụng bài chú chữ “Hồng”

Gia trì đầu ngón tay

Khiến các hữu tình ấy

Và các ác ma kia

Nhờ sức đại chú này

Thảy đều được điều phục.

Sau đó nên y pháp

Trao quán đánh đệ tử

Bốn pháp của Minh vương

Truyền trao theo thứ lớp.

Ấn và cách dùng ấn

Hoại diệt và sống lại

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

Nên dùng ấn chú này
Để thực hành che chở.
Điều phục như vậy rồi
Các ác không sinh nữa
Từ đó trở về sau
Các thiện lành thêm lớn.
Thấy thành tựu các pháp
Lại nói pháp thành tựu
Hành giả ở trước tượng
Quăng ném chày Kim cang,
Tụng chú lạc-xoa lần
Trì tụng đủ số rồi
Đức như Kim Cang Thủ
Phản nộ Đại Minh vương,
Lìa khổ, già, bệnh, chết
Điều phục tất cả ác
Đối tất cả thế gian
Không còn các sợ hãi.
Muốn thành tựu đại chú
Ở trong bốn oai nghi
Tụng một lạc-xoa lần
Pháp thực hành thành tựu,
Đời này được viên mãn
Các thành tựu tự tại
Xa lìa các khổ não
Xứng đáng nhận cúng dường,
Điều phục người khó điều
Đi đứng không sợ hãi
Nếu muốn ấn thành tựu
Nên kết ấn Tối thượng,
Tùy ý tụng đại chú
Hành giả thấy đời này
Thành Đại phản nộ vương
Việc làm đều thành tựu.
Nếu muốn thành Tam-muội
Hành giả xoay phía Đông
Kết ấn Tam-muội ấy
Trì tụng chú Tam-muội,
Tùy ý làm các pháp
Đều chóng được viên mãn.
Nếu muốn cầu thành tựu
Pháp Yết-ma tối thượng
Nhờ lợi lạc của chú
Các sự nghiệp mau thành.

Lại nói pháp Thành tựu tối thượng, pháp này có công năng khiển trừ các ma, ngăn

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẶNG KINH

cấm chiết phục tà pháp, hướng dẫn các hữu tình, điều phục các điều ác, cởi mở gông cùm, dứt các bệnh tật, giải trừ các thuốc độc, xua tan các tinh tú. Muốn làm được các việc như vậy thì phải y theo nghi pháp Hàng tam giới tôn.

Lại nữa, nếu muốn làm cho tất cả được tỉnh ngộ và lay động, cưỡi giỗn, ca múa, biên chép, xoay tròn, cho đến câu triệu ba cõi... đều y theo ấn Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn câu triệu tất cả vào Mạn-noa-la và phá quân giặc, thấy những việc huyễn hóa, thay đổi thời tiết làm cho cây cối đơm hoa kết trái, hoặc làm cho lúa mạ tươi tốt giải trừ các bệnh khó trị, thuốc độc, các sao, Noa-cát-nê, chiến đấu được toàn thắng, kết giới ủng hộ, giải thoát trói buộc, cho đến các pháp Kính ái đều y theo ấn Tỳ-thủ-yết-ma của Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn thành tựu chư Thiên, hàng phục các loài rồng, sai khiến các Dược sát làm kẻ nô tỳ, khiến tất cả La-sát sinh tâm kinh sợ, điều phục chúng Noa-cát-nê và Ma-dát-lý-ca, các tinh tú, quân chúng ma mị, chú thuật tà đàn thấy đều tiêu diệt, các loài dữ tợn thấy đều sợ hãi và có khả năng thành tựu bốn vị Đại thiền vương, Đề Thích, Đại phạm, trời Na-la-diên, trời Đại tự tại,... và thành tựu các việc kính ái của Bồ-tát chư Phật, câu triệu hữu tình vào Tam-muội. Tất cả các pháp như vậy đều y theo pháp Thành tựu tối thượng của Kim cang phẫn nộ minh vương. Liền nói tụng rằng:

Pháp tối thượng như vậy

Nếu ai muốn thành tựu,

Nên trì tụng tâm chú

Sẽ thấy tướng phẫn nộ.

